

Door Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding

Antisemitisme *het is nooit weggeweest!*

Ongetwijfeld weet u dat antisemitisme nog steeds in veel verschillende vormen voorkomt. Als gevolg van de COVID-19 pandemie komen antisemitische samenzweringstheorieën en oude mythes over Joden weer bovendien in onze samenleving. Soms gaat dit hand in hand met het bagatelliseren van de Holocaust

Deze ontwikkeling maakt het werk van de Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland en het Yad Vashem Instituut in Jeruzalem des te belangrijker. Yad Vashem biedt een plek van herdenken en troosten, maar ook van onderzoeken en leren. In de strijd tegen antisemitisme is onderwijs een essentiële vorm van preventie. Zeker nu er steeds minder Holocaust-overlevenden onder ons zijn, wordt het belang van kennis en overlevering des te groter.

In de strijd tegen antisemitisme is onderwijs een essentiële vorm van preventie

Antisemitische ideeën gedijen in onwetendheid. Door de eeuwenoude geschiedenis van het antisemitisme heen, werden massa's mensen dikwijls met leugens bewerkt, over Joden, maar ook over het leed dat hen is aangedaan. Het belang van onderwijs houdt niet

op bij lessen over de Holocaust. Er is ook aandacht nodig voor het Joodse leven zelf. Het leven dat er was en het leven dat er nog steeds is. Want antisemitisme bestrijden betekent ook; leren kennen wat Joden zijn en hoe de Joodse traditie in elkaar zit.

Op sommige momenten komt het herdenken van de zwarte bladzijden samen met het vieren van hoopvolle gebeurtenissen. Pasen/Pesach is zo een feest. De verhalen die het Yad Vashem Instituut vertelt, brengen het verleden in herinnering en verhogen onze waakzaamheid naar de toekomst.

Een belangrijkere taak is moeilijk voor te stellen!



In deze Nieuwsbrief

2 Yad Vashem uitreikingen
Vanaf februari weer op 'stoom'

4 Zonovergoten dag in Almelo
Expliciet voorval, een mooie ervaring

5 Nieuws
Philip Soesan Fonds uitgebreid

6 Opperrabbin Binyomin Jacobs
Internationaal coldcase-team

7 Asper Foundation
Aanpak Holocaust onderwijs

8 Geven met je hart
Handelen met verstand

Uitreikingen vanaf februari



Vanaf februari kwamen de feestelijke ceremonies weer “op stoom”

Uitreikingen onderscheiding Yad Vashem

Door de lock down ten gevolge van de corona pandemie, in december konden in die maand en in januari 2022 de geplande uitreikingen van de Yad Vashem onderscheidingen, medailles en oorkondes helaas geen door-gang vinden. Maar vanaf februari kwamen de feestelijke ceremonies weer “op stoom”

17 februari

kwam de nieuwe Ambassadeur van Israël Modi Ephraim naar SNEEK om **Johannes B. & Grietje Troelstra-Wierda** te eren. In het bijzijn van de plv. Commissaris van de Koning en de Burgemeester van de Gemeente Sud West Friesland was het een indrukwekkende bijeenkomst.

Dat was het ook in de LJG Amsterdam bij de uitreiking t.b.v. **Jan & Leentje Kroles - Grunstra**.

22 februari

werd de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt aan de familie de **Gaay Fortman-van Bentum**. Mevr. Henny van Dijk, de fam. Tamar Pfluger-van Dijk, Stephan & Na'ama Pfluger, samen met Nathaniel Eschel hadden de onderscheiding aangevraagd (foto A).

9 maart

op woensdag was de Ambassadeur van Israël in ALMELO waar **Johan L. & Aaltje Revoort - Hinsenveld, Hermanus**

Foto A. Uitreiking tbv de familie Gaay Fortman- van Bentum. Aangevraagd en aangeboden geboden door Henny Esther van Dijk, Holocaust-overlevende, familie Thamar Pfluger-van Dijk, Stephan Pfluger en Na-amah Pfluger samen met Nathaniel Eschel.



De eretitel 'Rechtvaardige onder de Volkeren', ook wel Yad Vashem-onderscheiding genoemd, bestaat uit een medaille en een oorkonde, Tevens wordt zijn of haar naam in het Herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem in de muur gebeiteld van het park gewijd aan de 'Rechtvaardigen onder de Volkeren'.

M. & Petronella A. Bouwens-van Galen, Hermanus S.V. & Cornelia Bouwens- v.d. Bruinhorst de Yad Vashem versierselen in ontvangst mochten nemen (foto C).

24 maart

werd *Dr. Hendricus J.T. Bijlmer* onderscheiden.

4 april

in de LJJ Den Haag kwam de Ambassadeur van Israël om Oorkonde en Medaille postuum te overhandigen aan: *Adrianus J. & Petronella J.M. Oud-Elias, Cornelis & Christina Ursem-Oud, Geertruida Oud, Jacob J. & Maria A.C. Entius-Oud en Petrus C.N. & Johanna Oud-Schotten*.

7 april

in de Grote Kerk te EPE vond de uitreiking plaats t.b.v. *Dominee Willem F. ter Braak & Marta H. ter Braak-*

Derksen Naast een feestelijke ontvangst, waren er altijd speeches door de aanvragers, namens de geëerden, de Ambassadeur van Israël en de voorzitter van de Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland, David Simon, die ook als presentator fungeerde.

2 september 2021

Frits Iordens en Anne Maclaine Pont zijn op 2 september postuum geëerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren zij onderdeel van het (Utrechts) Kindercomité. Deze verzetsgroep hielp Joodse kinderen (voornamelijk uit Amsterdam) onderduiken in onder meer pleeggezinnen. De onderscheiding werd uitgereikt aan de nabestaanden van Frits Iordens en Anne Maclaine Pont door de Ambassadeur van Israël, Zijne Excellentie de heer Gilon op landgoed Eerde (foto B).

Foto B. v.l.n.r. Burgemeester Hans Vroomen, Frits H. Iordens (neef van Frits Iordens), Annemieke Maclaine Pont (dochter van Anna Maclaine Pont) en Zijne Excellentie de heer Gilon, ambassadeur van Israël.



Een zonovergoten dag in Almelo

Indrukwekkend om te zien dat de Israëliische vlag naast de Nederlandse driekleur vanaf het stadhuis wapperde om de uitreiking van een tweetal Yad Vashem onderscheidingen luister bij te zetten!

We hadden tijd genoeg en bezochten de nabij gelegen Joodse Begraafplaats waar onze ouders begraven liggen. De historische muur was door de recente zware storm compleet door een omgevallen 200 jaar oude boom weggeslagen. Hekken verhinderden de vrije toegang tot de begraafplaats. Door de hekken heen konden wij de graven echter goed zien. Voor het hek stond een jonge docente met een groep 8 basisschool leerlingen uitleg te geven.

De klas en school was bezig met een werkweek over de 2e Wereldoorlog. Wij raakten in gesprek en konden nog het een en ander uitleggen en verduidelijken en vertelden de reden van onze komst naar Almelo en dat wij als bestuursleden van de Stichting Vrienden van Yad Vashem de geschiedenis van de periode 1940-1945 onder de aandacht van zoveel mogelijk leerlingen willen brengen.

Het was geweldig te zien hoe deze 8e-groepers de informatie “opzogen” en opschreven. Dit expliciete voorval versterkte de waardigheid en inhoud van deze buitengewoon memorabele uitreiking en het belang van educatie over zo een belangrijk onderwerp als de Holocaust.

Foto C. Ambassadeur van Israël en voorzitter van Yad Vashem David Simon met de geëerden in Almelo.



Nu Soesan-Bensidoun Fonds

Philip Soesan Fonds uitgebreid

Door een genereuze donatie van de Erven Sylvain Bensidoun, gaat het Fonds nu officieel Soesan-Bensidoun Fonds heten en is bedoeld om daarmee de educatie en de daarmee gepaard gaande extra kosten t.b.v. leerlingen 8e groep Basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs, mede mogelijk te maken.

Te denken valt aan een bijdrage in reiskosten van schoolklassen buiten Amsterdam naar het Nationaal Holocaust Namen Monument en de lesprogramma's daarvan en rondleidingen met een deskundige gids, deels te bekostigen.

Donaties ten behoeve van dit educatiefonds worden heel graag ontvangen:

NL07INGB0003160930

t.a.v. Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland

o.v.v. Soesan-Bensidoun Fonds.

Nationaal Dankteken

Dankzij de moed van verzetsmensen en onderduikverleneren overleefden ca. 16000 van de ca. 28000 ondergedoken Joden, de verschrikkingen van de 2e Wereldoorlog. Een onlangs opgerichte commissie wil nu uitdrukking geven aan de dankbaarheid met een Nationaal Dankteken.

Dit monument zal in de binnentuin van de voormalige crèche en de Hervormde Kweekschool aan de Amsterdamse Plantage Middenlaan, tegenover de Hollandse Schouwburg, geplaatst worden.

In 2023 opent hier het Nationaal Holocaust Museum, onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier. De geschiedenis van de Shoah in Nederland wordt verteld aan de hand van voorwerpen en persoonlijke verhalen. De slachtoffers staan centraal. Ook belicht het museum de daders. Op de begane grond van de Kweekschool wordt de aandacht gericht op alle redders; een passende plaats voor het Dankteken. Na de opening van het museum wordt het dankteken in eigendom overgedragen aan het Nationaal Holocaust Museum. In alle provincies zal bekendheid worden gegeven



aan het Dankteken om zo het educatieve aspect te vergroten.

Zo kan iedereen stilstaan bij de moed en het belang van de redders. Want toen, maar ook weer vandaag, worden dagelijks mensen gediscrimineerd.

De Stichting Nationaal Dankteken heeft een ANBI status en donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar.

De Stichting Nationaal Dankteken voor de Rechtvaardigen is te bereiken via email:

secretariaat@dankteken.nl



Door Opperrabbijn Binyomin Jacobs

En dat ruikt verre van fris: het stinkt!

Ik wil een anekdote met u delen die iemand mij toestuurde:

Een leraar zei eens tegen de leerlingen van zijn eindexamenklas dat ze allen een doorzichtige plastic draagtas en een zak aardappelen naar school moesten brengen. Vervolgens moesten ze diep nadenken of ze gedurende hun schooltijd een medeleerling beledigd hadden en of ze die medeleerling excuus hadden aangeboden of dat ze misschien daartoe niet bereid waren geweest. Voor iedere medeleerling die ze hadden beledigd en die ze geen excuus hadden aangeboden, moesten ze een aardappel nemen, op die aardappel de naam van de betrokken medeleerling schrijven/graveren en de datum van het incident.

Vervolgens moesten ze die aardappel in de plastic draagtas stoppen. Sommige leerlingen kregen behoorlijk zware draagtassen en bij anderen viel het mee. Maar het was opvallend dat geen van de leerlingen een lege tas kreeg.

Toen ieder zijn aardappels had beschreven en in de draagtas had gestopt, kregen ze te horen dat ze deze tas een week lang overall mee naartoe moesten nemen, 's nachts naast hun bed zetten, op de bank van de auto als ze naar school reden en op school naast hun bureau moesten plaatsen.

Het gedoe om dit met zich mee te sjouwen was niet zozeer een fysieke belasting maar veel meer een geestelijke. Voortdurend moesten ze erop letten om de zak niet te vergeten, steeds een plekje zoeken en los hiervan maakte hun gesleep met die zak aardappels een vreemde en bijna gênante indruk op allen die hen zagen lopen. Bovendien gebeurde het menigmaal dat ze de draagtas hadden vergeten en ze dus weer terug moesten gaan om alsnog de zak



op te halen. Na een tijdje begonnen de aardappelen te bederven, ze werden slijmerig om uiteindelijk te veranderen in een onaangenaam geurende massa. Tot zover de anekdote.

Wat bedoelde de leraar met deze aardappel-les, wat was zijn metafoor? Als we een medemens hebben beledigd en geen excuus hebben aangeboden, dan blijft die belediging als het ware bij ons, waar we ook zijn. We dragen de zonde, het kwetsen van onze medemens, met ons mee, waar we ook zijn. Maar ook als we netjes excuus hebben aangeboden en dat hebben gedaan 'om er maar vanaf te zijn', blijft de aangerichte schade overeind. We dienen te beseffen dat we, omdat we een medemens hebben beschaamd en de aangerichte schade niet goed hebben hersteld, dat wij zelf een stinkende slijmerige last met ons meedragen, ons hele leven.

coldcase-team in Nederland”, inderdaad zo
in Anne Frank” staat vermeld?

Opperrabbijn Binyomin Jacobs werd in 1949 in Amsterdam geboren. Hij staat bekend als een bruggenbouwer en is een veelgevraagd spreker.

Hieraan moest ik denken toen ik wederom vanuit Israël werd benaderd door de diverse actualiteitenprogramma's over de kwestie Anne Frank. Dit keer ging het niet zozeer over de vraag of “het baanbrekend onderzoek van een internationaal coldcase-team in Nederland”, inderdaad zo baanbrekend is als op de voorpagina van “Het verraad van Anne Frank” staat vermeld, nu Nederlandse deskundigen (die niet werden geraadpleegd!) het zogenaamde bewijs wie de verrader is ernstig in

Als we een medemens hebben beledigd en geen excuus hebben aangeboden, dan blijft die belediging als het ware bij ons, waar we ook zijn.

twijfel trekken. De Israëlische media benaderden mij nu over de vraag of de uitgever van het boek “Het verraad van Anne Frank,” die voorlopig afziet van een herdruk, hiermee als het ware de aangerechte schade heeft hersteld.

Mijns inziens is het enige wat de uitgever te doen staat, als hij de moed heeft om zijn misstap te corrigeren, om de winst die hij maakt uit de verkoop van zijn eerste druk, publiekelijk te doneren aan een instelling zoals bijvoorbeeld Yad Vashem in Israël of de Anne Frank Stichting in Nederland.

Zo niet, dan verwijs ik u, geachte lezer, naar de anekdote. Want hoe we het ook draaien wend of keren, er is hier een medemens die niet meer tussen ons is, die ook de hel van de holocaust heeft meegemaakt, mondiaal op de kaart gezet als een verrader. En dat ruikt verre van fris: het stinkt!

Onderwijs

Nieuwe aanpak Holocaust onderwijs Asper Foundation

Dankzij de Asper Foundation, een partner van Yad Vashem Jeruzalem is het mogelijk een nieuwe aanpak te realiseren van het Holocaust onderwijs in de wereld.

In Luxemburg werden in 2019 nieuwe richtlijnen gepubliceerd. 34 landen en organisaties gingen akkoord tijdens een vergadering van de IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) De nieuwe richtlijnen werden na een intensieve 20 jarige samenwerking tussen Yad Vashem en de IHRA bereikt. Gewerkt werd aan praktische studieprogramma's voor zowel docenten als leerlingen.

De sedert 2001 geldende richtlijnen “Waarom, wat en hoe de Holocaust te bestuderen”, alsook t.a.v. de bezoeken aan Holocaust Herdenkingsplekken, werden herzien en aangepast. Een team van de IHRA nam het initiatief, samen met delegaties uit de VS en Nederland. Men verzamelde waardevolle expertise en onderzocht bronnen van Yad Vashem Jeruzalem.

Experts en topwetenschappers op het gebied van geschiedenis, onderzoek, documentatie en educatie uit Israël o.l.v. de voormalige directeur van Yad Vashem, Avner Shalev, bereidde een en ander voor. Yad Vashem neemt nog steeds het voortouw in de wereld op het gebied van educatie en internationale ontwikkelingen op het gebied van de kennis over de Holocaust, alsmede deskundigheid van kennis over het steeds sterker wordende mondiaal antisemitisme en Holocaust ontkenning.

Avner Shalev benadrukte de belangrijke rol die de Asper Foundation heeft gespeeld en nog steeds speelt bij de realisatie van de zo belangrijke lesprogramma's

ANBI status

Je geeft met je hart! Dat is (meestal) een gift aan een goed doel. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat uw gift een aftrekpost kan opleveren bij de belastingaangifte. Dat wil zeggen, als je de regels volgt.

Belastingvoordeel en een goed doel steunen!

ANBI status... alleen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of nut beogende instellingen komen in aanmerking voor een ANBI-status. Dit is een door de Belastingdienst erkende instelling en die mag geen winstogram hebben. De gemaakte kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van de maatschappelijke doelen die worden nagestreefd.

De Belastingdienst beoordeelt een eenmalige gift als een 'gewone gift' en deze is slechts beperkt aftrekbaar. Voor een gewone gift en een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd, gelden een drempel en een maximum. De drempel is 1% van het drempelinkomen en het maximum is 10%. Het drempelinkomen wordt bepaald door het belastbaar inkomen (voor informatie zie Belastingdienst.nl).



Periodieke giften: volledig aftrekbaar!

Periodieke giften mogen helemaal als aftrekpost dienen. Uw gift is een periodieke gift als u aan de volgende voorwaarden voldoet;

- U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instantie of stichting. U mag zelf weten of u de gift in 1 keer of in meerdere keren voldoet
- U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar
- U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, dus bv. na 5 jaar. Komt u voor de termijn afloopt te overlijden, dan stopt de jaarlijkse gift bij overlijden.

Testament

Als u in uw testament één of meerdere goede doelen ondersteunt, zijn deze giften vrij van successierecht. Het 'goede doel' hoeft over de erfenis geen belasting te betalen. U kunt aan een goed doel nalaten door deze in uw testament te benoemen tot erfgenaam. U kunt ook kiezen voor een legaat, een vastgesteld bedrag. Onze penningmeester zal u graag verder informeren.

Verdere informatie: yadvashemnederland@gmail.com

Ons ANBI/RSIN nummer is 8141.85.563

Bankrekeningnummer voor uw giften:

NL07INGB0003160930

Wij danken u bij voorbaat voor uw giften

Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland

Bankrekening NL07INGB0003160930

David Simon, voorzitter

Marathonlaan 71 1183 VC Amstelveen - simondde@xs4all.nl

Betty J. Lievendag - Secretaris

Biesboschstraat 30-1 - 1078 MT Amsterdam - lievendag.b@gmail.com